

års tid inköptes tio acres jord och på denna jordbit uppfördes ett brädiskjul som bostad för den lilla barnhemsfamiljen, som med åren växte till i antal. Till året 1876 stod detta hem helt och hållet under d:r Norelii styrelse och var det således under omkring 11 års tid de värnlösa här voro helt och hållet beroende af honom och enskilda vänners frivilliga uppoffring och kärlek. År 1876 öfverlämnades barnhemmet af d:r Norelius åt Minnesotakonferensen, hvilken ock emottog det, och har det alltsedan med stor kärlek och uppoffring omfattats till den dag som i dag är af nämnda konferens och är det konferensen, som gjort hemmet till hvad det nu är, en anstalt, som länder både Gud och konferensen till ära.

Från det lilla senapskornet, hvilket d:r E. Norelius nedlade 1865 i Vasa, har nu genom Guds nåd hemmet vuxit upp till ett ganska stort träd, till en barmhärtighetsanstalt, som omfattar ett landområde på 200 acres jord, värderadt till omkring \$7,000, med hvarjehanda byggnader och hus, värderade till omkring \$16,000, allt till ett värde af omkring \$30,000. För närvarande äro 71 barn inskrifna vid hemmet, af hvilka det minsta är omkring 18 månader gammalt, och flera klappa på och behöfva dess vård. Att detta hem fått vara till mycken välsignelse särskildt för de värnlösa säger ju sig själft. Men äfven detta hem har fått göra svåra erfarenheter — kanske för att ännu mer upplifva konferensen till större kärlek och större uppoffringar. Herrens ledning med sitt folk är ju ofta underlig. Så rasade öfver hemmet i juli 1879 en hemsk cyklon, hvilken sopade bort detsamma och dödade icke mindre än 11

Ted Anna Esther Phil Claus



Föreståndaren C. G. Lind och familj.